

*Τα 11 πιο
παράξενα σπίτια
στον κόσμο!*

Ειρήνη Χρυσοβαλάντω Κουππάρη

Εργασία στα Ελληνικά
Δασκάλα: Ξένια Ανδρέου
Τάξη: Στ' 1
2023-2024

1. Σπίτι - Φράουλα, Τόκιο, Ιαπωνία

- ◉ Η εταιρεία Σάνριο δημιούργησε ένα κτίριο που μοιάζει με τεράστια φράουλα και έχει παράθυρα που μοιάζουν με σπόρους. Χτίστηκε το 1984 με σκοπό να γίνει παιδικό εμπορικό κέντρο. Διαθέτει χώρους για παιδικά πάρτι και για να παίζουν τα παιδιά με τους φίλους τους.



2. Σπίτι - Αεροπλάνο, Μισισίπι, ΗΠΑ

- ◉ Πως είναι να ζει κάποιος σε αεροπλάνο; Η Τζοάν Ούσερι έχει την απάντηση μιας και αγόρασε ένα Μπόινγκ 727 και το μετέτρεψε σε σπίτι της. Το 1994, έχασε το σπίτι της από ένα δέντρο που έπεσε πάνω του κατά τη διάρκεια μιας παγερής καταιγίδας. Έκτοτε, ζει στο δικό της αεροπλάνο.



3. Σπίτι - Χρυσή Πυραμίδα, Ιλινόις, ΗΠΑ

- ◉ *Οι ιδιοκτήτες Τζιμ και Λίντα Ονάν, έχτισαν το σπίτι τους ώστε να μοιάζει με τις αρχαίες πυραμίδες της Αιγύπτου. Η κατοικία και το γκαράζ, χτίστηκαν το 1977 και καταλαμβάνουν περίπου 158 τετραγωνικά μέτρα. Το σπίτι περιβάλλεται από μια τάφρο με νερό και οι ιδιοκτήτες κάνουν περιστασιακά περιηγήσεις στους τουρίστες που ενδιαφέρονται να το δουν.*



4. Σπίτι που μετακινείται N55, Κοπεγχάγη, Δανία

- ⊙ Εάν δεν σας αρέσει να παραμένετε στο ίδιο μέρος όλη την ώρα, το συγκεκριμένο σπίτι είναι για σας. Έχει πόδια και μπορεί να σας μεταφέρει οπουδήποτε στη χώρα, χωρίς να βγείτε από αυτό. Μπορεί να χωρέσει έως και τέσσερα άτομα.*



5. Σπίτι - Μανιτάρι, Σινσινάτι, Οχάιο, ΗΠΑ

- ◉ *Ο Τέρυ Μπράουν ήταν αρχιτέκτονας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι, στα τμήματα Σχεδιασμού, Αρχιτεκτονικής, Τέχνης και Σχεδίου. Με τη βοήθεια των 35 μαθητών του, ανακατασκεύασε το σπίτι που χρειάστηκε 14 χρόνια για να τελειώσει. Μοιάζει εξωτερικά με ένα γιγάντιο μανιτάρι και έχει μόνο 1 υπνοδωμάτιο. Δυστυχώς, ο καθηγητής Μπράουν απεβίωσε το 2008 αλλά το Σπίτι Μανιτάρι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο παρατήρησης.*



6. Σπίτι - Κοχύλι στο Μεξικό

- ◉ Στο Μεξικό βρίσκεται το συγκεκριμένο σπίτι και θα λέγαμε ότι είναι εμπνευσμένο από τη Μητέρα Φύση αφού θυμίζει κοχύλι. Το έργο ανήκει στο αρχιτεκτονικό γραφείο *Arquitectura Organica* και συγκεκριμένα στον αρχιτέκτονα *Havier Senosian*. Εμπνευσμένος από τα έργα του Γκαουντί δημιούργησε το συγκεκριμένο σπίτι που είναι ιδιαίτερο τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.



7. Το σπίτι - Παπούτσι

- ◉ *Χτίστηκε το 1948 από τον κατασκευαστή παπουτσιών και... βασιλιά του είδους, Μάλον Χέινς, για διαφημιστικούς λόγους. Ο Χέινς συνήθιζε να παραχωρεί το σπίτι-παπούτσι σε ηλικιωμένους ανθρώπους και κάλυπτε όλα τους τα έξοδα στο διάστημα της εκεί παραμονής τους. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.*



8. Το σπίτι - Σκύλος, Αϊντάχο-ΗΠΑ

- ◉ *Αν σας αρέσουν τα σκυλιά, γιατί να μην ζήσετε μέσα σε ένα από αυτά; Οι Ντένις Σάλιβαν και Φράνσις Κόνκλιν έκαναν περιουσία κατασκευάζοντας και πουλώντας ξύλινα σκυλάκια και επένδυσαν μέρος της φτιάχνοντας αυτό το κάτι-σαν-ξενοδοχείο, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να νοικιάσει είτε το μικρό δωμάτιο (μικρό σκυλί), είτε τη σουίτα (μεγάλο σκυλί).*



9. Το σπίτι - Καταρράκτης, Πενσιλβάνια, ΗΠΑ

- ◉ Η οικογένεια Κάουφμαν ήταν από τις πλούσιες στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του '30 καθώς διατηρούσε πολυκατάστημα. Όταν οι Κάουφμαν έβρισκαν λίγο χρόνο, συνήθιζαν να δραπετεύουν στο αγαπημένο τους εξοχικό που βρισκόταν κοντά σε καταρράκτες, μέχρι που αποφάσισαν ότι θέλουν να ζήσουν... μέσα στους καταρράκτες.



10. Το σπίτι από φούσκες

- ◉ Βρίσκεται στις νοτιοδυτικές ακτές της Γαλλίας και σχεδιάστηκε από τον αντισυμβατικό αρχιτέκτονα Άντι Λόβαγκ, ο οποίος μισεί τις ευθείες και τις γωνίες, όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας. Με χώρους που απλώνονται σε 12,916 τμ και με τα 28 του δωμάτια, μπορεί να φιλοξενήσει... αμέτρητο κόσμο. Έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορικό μνημείο από το υπουργείο πολιτισμού της Γαλλίας, παρότι δεν έχει συμπληρώσει 50 χρόνια ζωής.



11. Το σπίτι - Πιάνο

- ◉ Το σπίτι - Πιάνο μοιάζει εξωτερικά με ένα γιγαντιαίο διάφανο βιολί που στηρίζεται επάνω σε ένα τεράστιο πιάνο. Το παράξενο κτίριο σχεδιάστηκε από τους φοιτητές της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου Hefey σε συνεργασία με τους σχεδιαστές της εταιρείας Huainan Fangkai Decoration Project 2007. Το σπίτι βρίσκεται στην πόλη Huainan και ο συνδυασμός μαύρου-άσπρου που επιλέχθηκε αναπαριστά τον βασιλιά και τη βασίλισσα των μουσικών οργάνων.





ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

