

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' Ενότητα 6 /Ενότητα Πρόσφυγες-Ρατσισμός:

'Εκθεση: Συγγραφή Άρθρου: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» (άρθρο 1 της ΟΔΔΑ). Οι πρόσφυγες:

Τί είναι οι πρόσφυγες; Πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που αναγκάζονται για κάποιους λόγους να φύγουν από την πατρίδα τους να πάνε σε άλλες χώρες. Κάποιοι λόγοι που τους κάνουν να φεύγουν από την πατρίδα τους είναι οι πολέμοι που γίνονται στις χώρες τους, κάποιοι το κάνουν για να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής και κάποιοι άλλοι για να είναι κοντά στις οικογένειές τους. Το φαινόμενο αυτό το βλέπουμε με Σύριους, Ιρανούς αλλά ακόμη και Κύπριους που αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους το 1974.



Πολλοί από εμάς δυστυχώς τους αντιμετωπίζουν με καχυποψία, δεν τους δεχόμαστε και τους δείχνουμε ρατσιστική συμπεριφορά. Συνήθως οι πρόσφυγες έχουν άνισες ευκαιρίες στη ζωή τους. Λόγω αυτής της συμπεριφοράς μας τους απομονώνουμε, αναγκάζοντάς τους κάποιες φορές να κάνουν παράνομες πράξεις όπως οι κλοπές.

Αυτό που γίνεται είναι λάθος. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος είναι ίσοι με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έχουν τα ίδια δικαιώματα, γι' αυτό η αποδοχή τους στις δουλείες και σε κατοικίες είναι πολύ σημαντική. Επίσης, η αποδοχή και των παιδιών στα σχολεία είναι εξίσου σημαντική, έτσι ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες μόρφωσης.

Εμείς σαν Κύπριοι πολίτες που ζούμε στη χώρα μας, πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε τους πρόσφυγες και όπως μπορούμε να τους βοηθάμε. Θα ήταν καλό να να συμμετέχουμε σε κάθε εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με το προσφυγικό πρόβλημα στις μέρες μας και να συμμετέχουμε σε εκστρατείες συλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τον κάθε άνθρωπο και να σεβόμαστε την καταγωγή και την προσωπική ιστορία του. Να συμπονούμε και να νοιαζόμαστε. Να υπερασπιζόμαστε, χωρίς καχυποψία και μίσος τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία αφορούν στον κάθε έναν ξεχωριστά και όλους μαζί.

Οι προσφυγιά είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Αυτό το γνωρίζουμε από πρώτο χέρι στην Κύπρο, λόγω της τουρκικής εισβολής. Όπως και οι σημερινοί πρόσφυγες, χιλιάδες συμπαριώτες μας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και πολλοί δεν θα τα ξαναδούν. Πρέπει, λοιπόν, να νοιαζόμαστε και να βοηθάμε τους πρόσφυγες σαν αδέλφια μας.

Όνομα μαθητή: Ν. Χ.

Τάξη: Στ'2 Ημερομηνία: 18/2/2022