

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' Ενότητα 6 /Ενότητα Πρόσφυγες-Ρατσισμός:

Έκθεση: Συγγραφή Άρθρου: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» (άρθρο 1 της ΟΔΔΑ). Οι πρόσφυγες:

Όλοι οι άνθρωποι του κόσμου είναι διαφορετικοί, όμως όλοι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια, πολλές αξιοπρέπειες και πολλά δικαιώματα ανθρώπων έχουν χαθεί για διάφορους λόγους, όπως είναι οι αξιοπρέπειες και τα δικαιώματα των προσφύγων. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τα δικαιώματα των προσφύγων έχουν μειωθεί υπερβολικά σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους του κόσμου. Οπότε, πιστεύω ότι τα ίδια δικαιώματα όλοι οι άνθρωποι πρέπει να τα έχουν ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, γλώσσας κτλ.



Τα δικαιώματα που πιστεύω πως πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν είναι: το δικαίωμα της μόρφωσης γιατί ειδικά τα παιδιά πρόσφυγες όταν μεγαλώσουν και θα θελήσουν να δουλέψουν δεν θα μπορούν να το κάνουν γιατί όταν ήταν μικροί δεν τους δόθηκε το δικαίωμα της μόρφωσης. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να έχουν οικογένεια, στέγη, φαγητό, νερό και να έχουν τα απαραίτητα φάρμακα, γιατί σε αυτή τη ζωή πάνω απ' όλα είναι η υγεία και η ασφάλεια. Ακόμη όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μην αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα υγιεινής (βρόμικα ρούχα, ακαθαρσίες). Επιπρόσθετα, οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα να προσπαθούν να διώξουν τους πρόσφυγες από την χώρα, γιατί αυτοί δεν τους θέλουν, επειδή όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.

Δεν είναι σωστό σε μία χώρα να γίνονται πόλεμοι, βομβαρδισμοί, καταστροφές και πολλοί άνθρωποι (πρόσφυγες) να πεθαίνουν, γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να ζουν ειρηνικά. Επιπλέον, δεν είναι σωστό οι πρόσφυγες να ζουν στη φτώχεια ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι να έχουν το δικαίωμα να ζουν με άνεση. Ακόμη και οι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να είναι ψυχικά υγιείς, γιατί ο πόλεμος έχει πολλές αρνητικές επιδράσεις στη ψυχολογία. Δεν είναι σωστό οι πρόσφυγες να ζουν στη δυστυχία, στον πόνο και στην πίκρα γιατί και αυτοί έχουν το δικαίωμα να ζουν ειρηνικά και να είναι ευτυχισμένοι.

Έφτασα στο συμπέρασμα ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι και να σέβονται ο καθένας τα δικαιώματα του άλλου και πιστεύω πως τα κράτη μπορούν να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, δηλαδή να τους δέχονται στη χώρα τους αντί να τους διώχνουν και να τους βοηθάνε με θέματα υγιεινής και να τους προσφέρουν καθημερινά φαγητό.

Όνομα μαθήτριας: Μ.-Μ. Σ.

Τάξη: Στ'2 Ημερομηνία: 14/2/2022