

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤ' Ενότητα 6 /Ενότητα Πρόσφυγες-Ρατσισμός:

'Εκθεση: Συγγραφή Άρθρου: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα» (άρθρο 1 της ΟΔΔΑ). Οι πρόσφυγες;

Κάθε μέρα μεταναστεύουν πρόσφυγες και προσπαθούν να φτάσουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να βελτιώσουν τη ζωή τους. Προσπαθούν να ξεφύγουν και να σωθούν από ένοπλες συγκρούσεις. Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους και τις δουλειές τους. Έτσι, ξεκινούν το ταξίδι της αναζήτησης για να βρουν μια πιο ασφαλή χώρα.



Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δηλαδή οι Ιρανοί, οι Ιρακινοί, οι Σύριοι και οι Πακιστανοί είναι αυτοί που συναντούμε πιο συχνά σε διάφορες χώρες. Ο πόλεμος, η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και ζωής είναι οι βασικές αιτίες που εγκαταλείπουν οι άνθρωποι την πατρίδα τους. Για να φτάσουν στον προορισμό τους πληρώνουν αρκετά χρήματα, ταξιδεύουν σε μακρινές χώρες, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Όμως, τα πολλά προβλήματα τους δεν σταματούν. Συνήθως οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται με καχυποψία από τους ντόπιους. Οι ντόπιοι φοβούνται τους πρόσφυγες και νιώθουν ότι απειλείται η ασφάλειά τους. Οι προκαταλήψεις και η ξενοφοβία κάνουν τους ντόπιους πιο επιθετικούς απέναντι τους. Νομίζουν πως απειλείται η περιουσία τους και η δουλειά τους.

Πολλοί όμως είναι αυτοί που τους εκμεταλλεύονται. Εκμεταλλεύονται την ανάγκη τους για να ζήσουν και τους προσφέρουν εργασία με πολύ χαμηλό μισθό. Τους επιτρέπουν να ζουν σε άθλια σπίτια. Έτσι οι πρόσφυγες που ζουν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες ζωής, παρανομούν και γίνονται επιθετικοί στην προσπάθεια τους να επιβιώσουν.

Πιστεύω ότι είναι άδικο να συμπεριφερόμαστε άδικα και ρατσιστικά στους πρόσφυγες αλλά και σε κάθε άνθρωπο. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε με αγάπη και σεβασμό. Άλλωστε, και εμείς είχαμε βρεθεί στην θέση τους μετά την τουρκική εισβολή. Ξέρουμε τι σημαίνει πρόσφυγας, φόβος και θλίψη. Επομένως, όλοι να είμαστε σωστοί απέναντι τους. Κάθε κράτος πρέπει να είναι προετοιμασμένο για να προσφέρει στέγη, εργασία και ασφάλεια στους πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι θύματα και χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Οι πρόσφυγες αξίζουν μιαν καλύτερη ζωή. Βρισκόμαστε στον 21^ο αιώνα και η ζωή προοδεύει. Δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους ανεξάρτητα από την φυλή και τον πολιτισμό τους. Όλοι μέσα μας έχουμε συναισθήματα αγάπης μπροστά σε έναν άνθρωπο που υποφέρει.

Όνομα μαθητή: **K. E.**

Τάξη: **Στ'2** Ημερομηνία: **21/2/2022**